

koen
de wolkenvlieger



Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, (micro)film, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke en ondertekende toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the publisher.

(c) Copyright RHA Publishing www.vorigelevens.nl

Koen De Wolkenvlieger

Tekst en idee: Marianne Notschaele

Illustraties: Hilbert Bolland

RHA Publishing
Postbus 302
4880 AH Zundert - Nederland
Tel: (31) 76- 597 2073
Fax: (31) 76- 597 2778

1e druk - september 2002
Gratis ebook - januari 2012
ISBN 90-806284-2-5
NUR 280

Tekst en idee: Marianne Notschaele-den Boer
Zundert - 1994 en 2002 - ebookje 2012

Illustraties: Hilbert Bolland
Breda - 2002

Tekstadvies: Lidewij van Oorschot
Eindhoven - 2002

Tekstcorrecties: Ton den Boer
Eindhoven - 2002

Koen De Wolkenvlieger



9 uur 's avonds, koen ligt in bed
genoeg gespeeld, uit met de pret
mama geeft hem nog een zoen
en vraagt: 'zal ik het licht uitdoen?'

'jongen, ik zie je bijna gapen
ga nu maar lekker slapen
morgen heb je weer een nieuwe dag
waarop je buiten spelen mag'



het is al laat, bijna nacht
ogen dicht, koen ademt zacht
tegen jarno, zijn knuffelbeer
mompelt hij: 'daar gaan we weer'

'ik wou, ik wou... dat ik vloog
naar de sterren, recht omhoog
samen met jou, hier vandaan
om weer fijn op reis te gaan'



plop! ineens is koen met zijn twee:

1 koen boven, 1 koen benee
koen-in-bed die gaapt en woelt
en naast zich knuffel jarno voelt

koen-als-wolk zweeft rustig rond
in de buurt van het plafond
zijn lijf in bed lijkt wel een jas
waarin hij zojuist zelf nog was



wolken-koen ziet nog net
een zilveren koordje van wolk tot bed
dat blijft wiebelen en wiegen
naar welke kant hij ook gaat vliegen

dat koord beweegt en blijft bestaan
al gaat hij nog zo ver van huis vandaan
als een elastiekje rekt het mee
veilig vast, tussen koen 1 en 2



eerst omlaag, met een boog
dan naar voren en omhoog
overal zweef ik tussendoor
met achter me een zilveren spoor

boven grachten, bomen, huizen
ik kan alle kanten op suizen
ik voel me licht en glij heel zacht
richting sterren, in de nacht



rondom me is zoveel te zien
ik voel me bijna vliegmachien
en of je het wel of niet gelooft
sturen doe ik met mijn hoofd

oh, wat heb ik veel plezier
het is fantastisch vliegen hier!
hé, in de verte hoor ik wat
een raar gezoem, wat is dat?



o ja, de wekker naast mijn bed
die heeft mam op 7 uur gezet
supersnel, vliegensvlug
moet ik naar mijn bed terug

hoppaké, ik duikel naar beneden
zoef... daar kom ik aangeleden
en door m'n koordje op te winden
kan ik zo de weg weer vinden



boem! gered!
net op tijd, terug in bed
weg met dat zoemende geluid!
half slapend zet koen de wekker uit

dan pas wordt hij wakker
naast jarno, zijn speelgoedmakker
wolken-koen zit weer in zijn eigen lijf
iets te laat, een minuut of 5



'gets! mam, mijn pyjamabroek en mouw
zijn kleddernat, hoe kan dat nou?
ik was zeker aan het dromen
dat ik voor de wc niet terug wou komen'

'och koen, sliep je weer zo diep
dat je niet doorhad dat je lijf je riep?
als je moet plassen, blijf dan in de buurt
of zorg dat het dromen korter duurt'



'maar mam, een vliegdroom is zo fijn
het is reuze moeilijk op tijd terug te zijn
volgende keer zweef ik vlak bij mijn bed
als ik dan moet plassen, red ik het'

'afgesproken, dat is goed
je weet nu waarop je letten moet
pak die natte spullen maar bij elkaar
we gaan zo eten, het ontbijt staat klaar'

Informatie over Marianne Notschaele,
boeken, praktijkverhalen, persartikelen:
www.vorigelevens.nl

Informatie over Hilbert Bolland:
www.bollandart.nl

