

Toen Renée van Thailand terugkeerde, liet ze me het volgende weten: "Onze vakantie was erg fijn, we hebben geen druppel regen gehad, ondanks de weersverwachtingen, waarin regen de hoofdmoot uitmaakte. Bovendien werd er flink wat puin geruimd aan de kust van Thailand waar wij verbleven. Bij mijn aankomst kon ik van deze hele zaak afstand nemen en zag ik in dat ik Song niet meer was. In mijn vorig leven groeide er een kindje in mijn buik, maar door de trieste omstandigheden heb ik het nooit op de wereld kunnen zetten. Ook nu, ik ben 46 jaar oud, ben ik reeds enkele keren zwanger geweest, maar kreeg ik telkens een miskraam te verwerken. Mijn lichaam kan het niet aan: toen niet én ook nu niet. Op een bepaald moment stond ik op vakantie in de gymzaal van het hotel op de loopband, terwijl er zich op de televisie schrikwekkende beelden afspeelden: ik kreeg razende overstromingen en wanhopige mensen die door helikopters uit het overstroomde rampgebied in Thailand werden weggehaald, te zien. De beelden hadden wat mee van de beelden uit de TV-serie 'Mash', dat handelt over de oorlog in Vietnam/Korea. Ik vond

het echt ontroerend. Sinds ik van vakantie terug ben heb ik mezelf niet meer betrap op 'wateruitspraken'. Wel heb ik veel aandrang om te plassen."

Zelf was ik uitermate blij dat ik Renée zo snel heb kunnen helpen. E-mail is vaak een handig én snel medium. Toch is deze inzichtelijke hulp over vorige levens niet te vergelijken met een uitvoeriger consult of sessie, waarbij met emoties van de cliënt wordt gewerkt. Ik vermoed dat de 'aandrang om te plassen' nog te maken heeft met onverwerkt verdriet: waterlanders uit het leven van Song én tranen uit Renée's huidige leven. Als je namelijk nog altijd niet in staat bent om om oud zeer te huilen, gaat jouw lichaam zelf op zoek naar een oplossing. Zo zie je maar dat tranen van verdriet ook op een andere wijze het lichaam kunnen verlaten... ■

Marianne Notschaele-den Boer
© RHA Publishing



Wie is Marianne?

Marianne Notschaele-den Boer is reïncarnatietherapeut en schrijfster van boeken over vorige levens en reïncarnatie(therapie).

ISBN 97890 80628496

Prijs €16,50

Begin augustus kwam haar 7e boek uit, getiteld 'Lichte zeden onder de zoden'. Musicalster Fred Butter schreef hiervan het voorwoord.

Boektrailer: <http://youtu.be/9NJSdUlGeKs>
Alle informatie op www.vorigelevens.nl

SARA

paragnoste

Oosterse ervaren paragnoste met aangeboren gave
Klaar en duidelijke voorspellingen

Tarot, kaartleggen, helderziende, pendelen, handlezing, witte magie, Healing, spirituele coaching

Herstel van relaties, liefdesbreuken, werk of zakelijk, financiële problemen... of een luisterend oor

Bel vandaag nog voor een afspraak
+32 (0) 476 73 81 18

ZOEK DE SPIEGEL VAN JOUW LEVEN BIJ

Paragnost Dirk Wallaert & Alberta Callebaut

-BEKEND IN VLAANDEREN & NEDERLAND SINDE 1990-



Dirk Wallaert

Zie je door de bomen het bos niet meer en ontbreekt het jou aan elk inzicht in jouw relationele problemen? Dan helpt hij u om die knopen te ontwarren en opnieuw klaar en

helder naar je relatie te kijken. En er is meer: dankzij een occulte behandeling kan Dirk Wallaert je helpen om die problemen weer op te lossen. Een consult kan trouwens ook perfect via telefoon, per brief, of via e-mail!

Maak een afspraak
Gsm: 0475 80 46 62

E-mail: dirk@mediums.be

Via onze website: www.mediums.be



Alberta Callebaut

Alberta heeft heel wat voor jou in petto door helderziende waarnemingen, toekomstvoorspellingen via haar uitgebreide collectie waarzegkaarten.

Alberta zal jou zeggen wat de toekomst voor jou brengen kan, maar zal tevens goede raad geven inzake belangrijke beslissingen waar je zelf geen raad mee weet.

TARIEF
Vanaf € 15,-
tot max. € 70,-

Maak een afspraak
Gsm: 0477 28 67 69

E-mail: alberta@mediums.be

Via onze website: www.mediums.be

ONS ADRES: GALGLAAN 107 - 9000 GENT - BELGIË
(VLAKBIJ HET UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS VAN GENT)