

van MarieLouise reageerde onbewust net zoals het lichaam van de oude zwerver. De man werd 's nachts stomdronken opgenomen in het ziekenhuis, kon niet meer op zijn benen staan, verloor de macht over zijn trillende armen en benen en gleed langzaam de dood in dankzij het verdovende middel dat hem werd toegediend. Omdat het sterven - vanwege dronkenschap in combinatie met verdoving - niet begrepen werd, was

## Geregeld terugkerende nachtmerries bij jonge kinderen bevatten nogal eens fragmenten uit vorige levens

dat voorbije leven niet duidelijk geëindigd. In een dergelijke situatie kunnen gedachten- en/of lichaamsgevoelens een leven erop volgend nog nawerken. Na het emotioneel afronden van het zwerverleven verdwenen de slaapaanvallen van MarieLouise niet onmiddellijk, maar ze kwamen minder vaak voor en waren minder heftig.

### Vorig leven & apneu

In een tv-documentaire zag ik een keer een man voorbijkomen die last had van apneu's, ademstilstand tijdens de slaap. In een onderzoeksruimte testten doktoren wat er bij hem precies gebeurde tijdens het slapen. Ze wilden weten waarom zijn ademhaling stopte, hoe, wanneer, hoe vaak en hoelang.

Als je goed luisterde naar hoe de man over zijn slaapstoornis vertelde en lette op uitspraken die vaak voorkwamen, vlogen de pilotentermen je om de oren. Echter, de man werkte gewoon in de bouw. Geen pilotenopleiding te bekennen, zelfs geen hobby's die in de richting gingen van vliegen. Over zijn slaapstoornis zei hij: "Ik heb geen last van die apneu's, want als ik in mijn bed ga liggen stort ik me zo in slaap". Zijn vrouw had er wel last van.

Ze vond het doodeng dat haar man regelmatig zijn adem tijdens het slapen zolang inhield. Telkens dacht ze dat hij dood zou gaan.

Het vorige leven dat hierachter verscholen zit, zal ongetwijfeld een vorig leven als piloot of gezagvoerder van een vliegtuig zijn geweest, maar dan wel een leven dat eindigde door het neerstorten van het toestel waarin



Apneu behandeling